

## SØHUS



*Det Fynske Musikkonservatoriums grundlægger violinisten Martin Andersen (1886-1987) boede i Søhusvænget. Hans havelåge i smedjern forestillede en fidula.*

SØHUS I middelalderen lå der i den sydlige ende af Lumby Sogn, i området ved Jonatanvænget, en landsby ved navn Særslev. En gård, kaldt Særslevhus, lå hvor Søhusskolen blev bygget. Søhus var navnet på jernbanestationen, der lå ved Nordfynske Jernbane (Bogensebanen), som eksisterede mellem 1882 og 1966. Stationen blev placeret i Næsby Sogn - i dag Søhusvej 17, da der efter sigende ikke kom tilskud fra Lumby Kommune til den privatfinansierede jernbanestrækning. Da stationen blev nedlagt, blev den brugt som postkontor. På et kort fra 1842 ses, at et lille område øst for stationen, omkring det nuværende Søhusvænget, hed Søhus. Senere på et kort fra 1928 hedder området Fædrenesgave. De områder, der i dag er en del af Søhus, blev betegnet som bl.a. Kluset, Særslev Mark, Anderup Mark, Enrumgård og Ryddeskov. Adressen på vores hus på Slettensvej 98 - dengang gartneri - var Anderup Mark! Klusetgården lå ca. der, hvor det tidligere Bulsø og rensningsanlægget ligger i dag. Gården Ryddeskov lå lige midt på det, der nu er Filippavænget, og hed i begyndelsen af 1900-tallet også Særslevhus.

*Søhus var i 1921 betegnet som: en samling huse langs Slettens Landevej mellem Rullekrogaarden og Stavisaaen, samt enkelte fritliggende huse syd for Anderupvej og øst for Slettens Landevej.* I kirkebogen fra 1931 står: *Slettens Landevej ved Søhus.* I dag breder Søhus sig over 3 sogne: Lumby, Stige og Næsby. Den sydligste ende af Lumby Sogn har fra gammel tid heddet Kluset. I middelalderen lå der ved Stavisåen et meget besøgt valfartskapel. For at komme fra Odense til Nordfyn måtte man færdes ad en dæmning benævnt Jordbroen eller Kluset Bro. Området her nord for Odense var domineret af Næsbyhoved Sø. Søen, Fyns næststørste (udtørret 1863), var så godt som omgivet af skov. Kluset, der fandtes frem til 1545, var et kapel viet til Treenigheden. Kapellets jord var klosterjord og kloster hedder på latin claudio (indelukke), deraf navnet Kluset. Der er noget, der tyder på, at turen ad Kluset Bro var så farefuld, at der var behov for et kapel, hvor man kunne ofre og bede for en lykkelig færd. Broen over åen ved rensningsanlægget har bibeholdt navnet Kluset Bro. I 1945 var der omkring 60 huse i Søhus. I 1960'erne begyndte en udvikling, som betød, at halvdelen af indbyggere i Lumby Sogn var bosat enten i Søhus eller Anderup. Indtil kommunesammenlægningerne i 1970 hørte Søhus til Lumby Kommune, og var præget af landbrug og gartneri. Mon ikke det også var ved den tid, at Slettens Landevej blev til Slettensvej? Fra midten af 1950'erne blev der opkøbt jorde i området, og i 1963 opførtes de første parcelhuse. Søhus fik hurtigt fordoblet sit indbyggertal, ikke mindst pga. Jens Peter Kochs rækkehusbebyggelse og etagebyggeri Æbleparken. Æbleparken er bygget fra 1971-1974 og består af 512 lejligheder fordelt på 16 blokke, i dag med en blanding af leje- og ejerlejligheder. Søhus havde nu skiftet karakter fra landbrugsområde til forstadsbebyggelse, og omkring 1980 var befolkningstallet steget til næsten 4000.

Skrevet af Annelise Bæk Hanen